

Παρέμβαση Μίκη Θεοδωράκη για το προσφυγικό: Το Άουσβιτς της Ευρώπης

Συντάχθηκε απο τον/την Γιώργος Αγοραστάκης
Τρίτη, 26 Απρίλιος 2016 07:32 -

Παρέμβαση για το προσφυγικό με αφορμή την επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στη Λέσβο έκανε ο Μίκης Θεοδωράκης. Επισημαίνει μεταξύ των άλλων: «Το μέγα έγκλημα που μεταβάλλει την εποχή μας σε Ζούγκλα και η απροσμέτρητη υποκρισία των πολιτισμένων, υποτίθεται, Λαών της Ευρώπης που περιφράσσουν τις χώρες τους με συρματοπλέγμα, όπως έκαναν οι Ναζί με τα αμέτρητα Άουσβιτς, Νταχάου και Μαουτχάουζεν. Με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά οι θύτες είναι μέσα και τα θύματα απ' έξω».

Το κείμενο του Μίκη Θεοδωράκη:

“Παρακολουθώ σε απ' ευθείας μετάδοση την επίσκεψη του Πάπα, του Θρησκευτικού Ηγέτη της πλειοψηφίας των Λαών της Ευρώπης στη Λέσβο, όπου έφτασαν από τις ακτές της Τουρκίας δεκάδες χιλιάδες θύματα του πολέμου στη Συρία αλλά και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής αφήνοντας τον θάνατο και αφήνοντας πίσω τους δεκάδες πνιγμένους, κυρίως μικρά παιδιά.

Ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτή την μεγάλη τραγωδία που βιώνουν σήμερα εκατομμύρια αθώοι συνάνθρωποι μας;

Είναι ο Μαύρος Θάνατος που εξαγουν οι ΗΠΑ και τα κράτη της Ευρώπης που διαθέτουν πολεμικές βιομηχανίες. Πόσες χιλιάδες σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία και λοιπές υποδομές γκρεμίστηκαν, πόσα εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν και πόσα εκατομμύρια ξεριζώθηκαν από τις χώρες τους και αναγκάστηκαν να αναζητήσουν κάποιο ξένο καταφύγιο εξαιτίας των όπλων που κατασκευάστηκαν από χέρια Ευρωπαίων και Αμερικανών...

Ίδου το μεγαλείο, το μέγα έγκλημα της εποχής μας με τους σύγχρονους θύτες - θηρευτές από τη μια πλευρά και τα θύματα - θηράματά τους από την άλλη. Το μέγα έγκλημα που μεταβάλλει την εποχή μας σε Ζούγκλα και η απροσμέτρητη υποκρισία των πολιτισμένων, υποτίθεται, Λαών της Ευρώπης που περιφράσσουν τις χώρες τους με συρματοπλέγμα, όπως έκαναν οι Ναζί με τα αμέτρητα Άουσβιτς, Νταχάου και Μαουτχάουζεν. Με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά οι θύτες είναι μέσα και τα θύματα απ' έξω.

Παρέμβαση Μίκη Θεοδωράκη για το προσφυγικό: Το Άουσβιτς της Ευρώπης

Συντάχθηκε απο τον/την Γιώργος Αγοραστάκης
Τρίτη, 26 Απρίλιος 2016 07:32 -

Με άλλα λόγια, οι δυνατοί τους σκοτώνουν και τους ξεριζώνουν για να πλουτίσουν και οι αδύναμοι, δηλαδή τα θύματά τους, εγκαταλείπονται στην κακή τους μοίρα, στην πείνα, στο κρύο και στις αρρώστιες που πάνω τους κτίζουν οι δυνατοί την δική τους ευτυχία.

Και επί πλέον χωρίς να ντρέπονται όπως θα έπρεπε, αναγορεύονται σε Λαούς ανώτερους, πολιτισμένους, Λαούς που στηριγμένοι στον πλούτο και στη δύναμη έχουν το θράσος να δίνουν μαθήματα στους αδύναμους επιβάλλοντας με τα ΔΝΤ και τις Τρόικες τους κανόνες της ζωής τους, δηλαδή την λιτότητα και την καταστροφή, διαφορετικά «όπλα καταστροφής» και αυτά.

Εάν τα πρώτα θηράματα είναι κατάλληλα για την «τροφή» τους, τα δεύτερα προορίζονται να γίνουν ζώα κατοικίδια, χρήσιμα για τις υπόλοιπες ανάγκες τους.

Υπάρχει άραγε εικόνα πιο καθαρή από αυτήν; Ο Πάπας από τη μια πλευρά να χαϊδεύει τα παιδάκια που σώθηκαν από τον πνιγμό στη θάλασσα του Αιγαίου και οι ομόθρησκοί του της Ευρώπης από την άλλη, που είναι υπεύθυνοι για τον Μαύρο Θάνατο που τα οδήγησε σ' αυτή την Τραγωδία..."

Αθήνα, 11.4.2016

Μίκης Θεοδωράκης