



Ιωαννίδης, Μάλαμας, Χαρούλης και Φαραντούρη ερμηνεύουν Μίκη Θεοδωράκη!

Κυκλοφορεί -από σήμερα 28/03/2016- από την Minos-Emi ένα διπλό cd με τραγούδια του **Μίκη Θεοδωράκη**

, τραγούδια που κατέχουν θέση ελληνικού ύμνου αφού ταξίδεψαν και γνώρισαν την μουσική μας σε όλο τον κόσμο, αλλά και τραγούδια λιγότερα γνωστά που πάντα όμως εμπεριέχουν την ιδιοφυή προσέγγιση του δημιουργού τους.

Ιωαννίδης, Μάλαμας, Χαρούλης και Φαραντούρη ερμηνεύουν Μίκη Θεοδωράκη!

Κυκλοφορεί -από σήμερα 28/03/2016- από την Minos-Emi ένα διπλό cd με τραγούδια του **Μίκη Θεοδωράκη**

, τραγούδια που κατέχουν θέση ελληνικού ύμνου αφού ταξίδεψαν και γνώρισαν την μουσική μας σε όλο τον κόσμο, αλλά και τραγούδια λιγότερα γνωστά που πάντα όμως εμπεριέχουν την ιδιοφυή προσέγγιση του δημιουργού τους.



Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Σωκράτης Μάλαμας, ο Γιάννης Χαρούλης και η Μαρία Φαραντούρη

εμπνέονται και ενώνονται με τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη τιμώντας τον συνθέτη και το μεγαλόπνοο έργο του. Η ιδέα για αυτή τη σύμπραξη τριών πολύ σημαντικών καλλιτεχνών, ήταν της Μαρίας Φαραντούρη η οποία κλείνει το διπλό αυτό άλμπουμ με τρία εμβληματικά τραγούδια .Της Μαρίας που παραμένει πάντα πρέσβειρα του έργου του Μίκη ανά την υφήλιο και ταυτόχρονα αφουγκράζεται και συγκινείται βαθιά με τις νεότερες μουσικές οντότητες. Στην επιλογή των τραγουδιών αλλά και στις ενορχηστρώσεις ο καθένας τους έχοντας την απόλυτη συγκατάθεση του Μίκη Θεοδωράκη λειτούργησαν με

Φύλαξα το όνειρο

Συντάχθηκε απο τον/την Γιώργος Αγοραστάκης

Δευτέρα, 28 Μάρτιος 2016 10:42 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 28 Μάρτιος 2016 10:52

απόλυτη ελευθερία αγαθό άλλωστε για το οποίο αγωνίστηκε ο συνθέτης σε όλα τα επίπεδα όλη του τη ζωή και παράλληλα με σεβασμό και απέραντη αγάπη στο έργο του.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια από τα τραγούδια που επέλεξαν οι καλλιτέχνες: “Της αγάπης αίματα” και “Στα περιβόλια” με τον Γιάννη Χαρούλη , “Ναυαγός” και “Φύλαξα τ’ όνειρο” με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, “Επιβάτης” και “Δακρυσμένα μάτια” με τον Σωκράτη Μάλαμα, “Αυτοί που θα ρθουν μια βραδιά” και “Οι στίχοι αυτοί” με την Μαρία Φαραντούρη.

Τα λόγια των συντελεστών για το album:

«Η δημιουργία αυτού του CD ξεκίνησε από την ιδέα της συνύπαρξης τριών πολύ σημαντικών ερμηνευτών, διαφορετικών γενεών και διαφορετικού ύφους, με τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Ο Σωκράτης Μάλαμας ο Αλκίνοος Ιωαννίδης και ο Γιάννης Χαρούλης ανταποκρίθηκαν με χαρά και προθυμία στην πρόσκληση που τους έκανα να τραγουδήσουν τραγούδια του Μίκη, δικής τους επιλογής. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα, γι’ αυτό. Με την ξεχωριστή προσωπικότητα τους ο καθένας και τον ιδιαίτερο τρόπο ερμηνείας και δημιουργικής προσέγγισης, δίνουν μια άλλη διάσταση αποδεικνύοντας στη πράξη ότι τα τραγούδια του Μίκη μπορούν να συναντιούνται πάντα με το μέλλον τους. Το CD αυτό αφιερώνεται στη συμπλήρωση 90 χρόνων δημιουργικής ζωής του Μίκη Θεοδωράκη.» **Μαρία Φαραντούρη**

«Κάποτε, σε μια συναυλία, καθόμουν δίπλα στον Μίκη Θεοδωράκη ενώ κάποιος συνάδελφος τραγουδούσε στη σκηνή. Κάποια στιγμή έσκυψε στο αυτί μου και είπε «Ωραίο τραγούδι αυτό, ποιανού είναι;». Ήταν δικό του... Ο αριθμός των τραγουδιών του είναι τεράστιος! Εδώ, διάλεξα έξι από τα λιγότερο γνωστά. Είναι διαφορετικά μεταξύ τους, γραμμένα σε άλλες εποχές και κάτω από άλλες συνθήκες. Η ομορφιά τους μου φάνηκε αρκετή και δεν ένιωσα την ανάγκη να τα «εκμοντερνίσω». Μόνο να δώσω την ευκαιρία στη δική μου έκφραση να ενταχθεί σε αυτά. Κρατώντας το κορμί τους αυτούσιο, τα άφησα να διαλέξουν τα ρούχα τους: άλλοτε τη μοναξιά της φωνής, μια κιθάρα ή ένα πιάνο, κι άλλοτε μεγαλύτερα σύνολα. Το κάθε τραγούδι είναι αυτόνομο. Ως σύνολο όμως, ελπίζω πως δίνουν ένα μικρό δείγμα του εύρους του δημιουργού τους, που μέσα στην τρικυμία του αιώνα και της ζωής του, φύλαξε τ’ όνειρο. Το αποτέλεσμα της ηχογράφησης και της μίξης καθορίστηκε από την γνώση και την ευγενική επιμονή του ηχολήπτη Γιώργου Καρυώτη. Τον ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ επίσης τον Χρίστο Όθωνος, καθώς και τους φίλους μουσικούς που έπαιξαν. Και βέβαια, την Μαρία Φαραντούρη για την πρόσκληση, την εμπιστοσύνη και την στήριξη.» **Αλκίνοος Ιωαννίδης**

«Από τη Μουσική Δεξαμενή του Μίκη Θεοδωράκη, ανασύραμε αυτά τα τραγούδια, με τον ίδιο τρόπο που μας φανερώνει η μνήμη ανέλπιστα και αναίτια πρόσωπα και γεγονότα... σχεδόν τυχαία. Σύντροφος, δάσκαλος, πατέρας και φίλος, έχει το σθένος να προσφέρει σε όλους και με παράδοξο τρόπο στον καθένα ξεχωριστά, την ακατάβλητη επιθυμία του για μια ελευθερία που έχουμε λησμονήσει και μια Δικαιοσύνη που δεν φανερώθηκε ποτέ χωρίς να παραβλέπουμε ότι τα μελωδικά και αρμονικά σχέδια του έργου του μπορούν να λειτουργήσουν σαν ένα ανθεκτικό και αξιόπιστο όχημα για όσους θα ταξιδέψουν στο μέλλον, πάνω στις γραμμές μιας «ελληνικής μουσικής διαδρομής». Έχει αφιερώσει σε όλους μας το σύνολο του έργου του. Ανταποδίδουμε αυτά τα ίδια τραγούδια με τον τρόπο που τα βλέπει και τα ζωγραφίζει στη καρδιά του ο καθένας από μας. Με την αγάπη μας. **Σωκράτης Μάλαμας**

«Ψάχνοντας το έργο του Μίκη Θεοδωράκη βγήκα κερδισμένος. Νιώθω σαν να άγγιξα ένα κομμάτι της νεότερης ιστορίας. Πήρα ένα σπουδαίο μάθημα φωνητικής προσπαθώντας να τον τραγουδήσω σωστά. Βρήκα στη μουσική του κάτι από το ρωμαλέο και βαθύ της Κρήτης και συνδέθηκα μ' αυτό. Εύχομαι, η χαρά που πήρα να έδωσε χαρά και στον ίδιο. Στα εφτά τραγούδια με τα οποία συμμετέχω έπαιξαν οι μουσικοί: Λευτέρης Ανδριώτης, Μιχάλης Καλκάνης, Κωνσταντής Πιστιόλης και Θανάσης Τζίνγκοβιτς. Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Ριζόπουλος και ο Γιάννης Παξεβάνης. Μαζί τα κάναμε. Χωρίς αυτούς, δεν θα τα κατάφερα. **Γιάννης Χαρούλης**

Ακούστε 4 τραγούδια από το δίσκο:

[Αυτοn;ι](#)

[Ποn;υn; Θα](#)

[‘ρθοn;υn;ν](#)

[Μια Βραδι´](#)

[– Μαρια](#)

[Φαραντοn;ρη](#)

[ι](#)

[Στα](#)

[Περβ´λια -](#)

[Γι´ννησf;](#)

[Χαροn;λησf;](#)

[Ναυn;αγ´σf; -](#)

[Αλκινοn;οn;σf;](#)

***af; &lota;ωαννí δη&sigmamaf;
Από στημα -
Σωκρά τη&sigmamaf;
Μά λαμα&sigmamaf;***